

Seminar “Religie en diversiteit – kracht of dilemma ?” Uit de de Workshops

Aan de deelnemers in de workshops werden twee vragen voorgelegd:

1. Welk ideeën leven er om dit probleem te verzachten/aan te pakken?
2. Wat kunnen de religieuze organisaties / religies hier zelf aan doen?

En vervolgens na een gesprek met 3 tips/aanbevelingen te komen

aanbevelingen en tips

A

Workshop met heer G.Gelauff:

- Neem deel aan elkaars activiteiten; speciaal aanbevolen “Nederland in (de dag van de) Dialoog”
- Geef aandacht aan jongeren (bv Vreedzame school). Niet alleen praten; geef stagiaires kansen
- Creëer mogelijkheden het persoonlijke verhaal te vertellen

B

Workshop met R.Bons Storm:

- Let op taalgebruik, gelijkwaardigheid en evenwaardigheid
- Geef vrouwen als voorganger de ruimte
- Geef ruimte aan innovatie van onderop, vanuit de individuele beleving

C

Workshop met de heer A.Alasag:

- Toon respect en zoek contact; breng mensen bij elkaar en benader scholen
- Zoek naar gemeenschappelijkheden en elkaars goede voorbeelden
- Sta stil bij gemeenschappelijke vraagstukken

D

Workshop met de heer A.N.Verheul:

- Laat ook Moslims toe in schoolbesturen. Ontdoe je van suprematie
- Faciliteer netwerken en ondersteun de raden voor Levensbeschouwing en Religie
- Beoefen geduld, wees creatief en houd vol.

Conclusie

Er wordt al veel gedaan; we hebben van elkaars activiteiten en wensen gehoord.

We houden vol, met aandacht voor jeugd, de vrouw en het persoonlijk verhaal, wetend van de bestaande netwerken.

Oktober 2012